

Gedownload van DYLLAN.nl

# De Schikgodinnen

Een theaterstuk voor drie vrouwen

Dyllan, te bereiken op [writing@dyllan.nl](mailto:writing@dyllan.nl)  
15-9-2023

Klotho: geboren in het ziekenhuis  
 Lachesis: honderd jaar, mooi rond, vol liefde  
 Atropos: in bed, slapend

Klotho: met twee benen de wereld in  
 Lachesis: twee minuten, het zal nooit babyschoentjes dragen  
 Atropos: gewurgd door de navelstreng

Klotho: geboren met een voorsprong  
 Lachesis: twee en tachtig jaar, grote naam  
 Atropos: sterft geprezen, wordt onthouden

Klotho: ingegoten door een glazen buisje  
 Lachesis: met een gulden lepel gevoed  
 Atropos: in zilver op marmer bewaard

Klotho: ademt in omringd door ouders  
 Lachesis: honderd en één met een grote familie die allemaal eerder sterven  
 Atropos: blaast haar laatste adem vergeten in een tehuis

Klotho: verwekt tussen het werken door  
 Lachesis: vijf en zestig, geen kinderen maar wel gelukkig  
 Atropos: ongeluk met een auto

Klotho: uitgeperst in armoe  
 Lachesis: achttien in het leger, net en trots  
 Atropos: een kogel door de kamer, en zo nog een gros

#### *Klotho*

Er is een begin dat ik spin  
 Ik stop het leven erin  
 Ik trek in één ogenblik  
 Een mens van mijn prik  
 Naar mijn wiel waar het  
 Ontwikkelt, afwikkelt

#### *Lachesis*

Ik meet de draad  
 Van daad naar daad  
 Leg het op een lijdensweg  
 Leer het vreugde kennen  
 Liefde, dood, alles groot  
 En ook de kleine momenten

#### *Atropos*

Ik knip, ik snip, ik bepaal  
 Wanneer het hart klopt  
 Voor de laatste maal  
 Tijd en wanneer deze stopt  
 Hoe goed de mens zich ook verstoep  
 Dood gaan ze allemaal

*Klotho*

Ik spin en ik spin maar  
Levens aan elkaar  
Draden bloed en tollens weefsel  
Zwulgt uit me als dikke drab  
Drab druppelt langs mijn benen als gesmolten was  
Schroeit de dijnen, brandt de kuitnen,  
Bij mijn voeten vloeit het samen  
En weg  
Ik maak en ik zie gaan  
Dat is geen leven

*Atropos*

Even. Even mag je stilstaan nog  
Bij deze gewaarwording  
Dan weer aan het werk hoor  
Want of wij twijfelen of niet  
De tijd, die gaat door  
En als je geen zin hebt  
Dan maak je die maar

*Klotho*

Ja, bloemen van je moeder  
Jij hebt makkelijke praten  
Kan aan de schaar het werk overlaten  
Staat daar fier, met glimmend lemnet  
Ik hier te bevallen, zie helemaal flets  
Ik baar hier de mensheid, het leven, de tijd

*Atropos*

Ga daar nou maar door mee  
Want *dat* doe je goed meid

*Klotho*

Wat wil je daar nou weer mee zeggen?

*Atropos*

Dat hoef ik jou niet uit te leggen

*Klotho*

Atropos, vuile snol, jij bent een-

*Lachesis*

Zo is het genoeg! Lieve Klo, lieve Tro  
Wij zitten hier eeuwig, altijd tezamen  
Wij kunnen niet slapen, immer aanwezig  
Als wij stoppen met werken dan stopt de tijd ook  
Dat is heel veel verantwoordelijkheid  
Dat wil zeggen, wij zijn belangrijk

*Atropos*

Je hoort wat ze zegt, aan het werk  
Dus doe nou maar gauw zus

*Klotho*

Nee lieve dames, ik neem even pauze

*Lachesis*

Pardon?

*Atropos*

Pardon?

*Lachesis*

Daar doen wij niet aan  
Het hele doel van ons bestaan  
Geeft goden aan dat zonder ons  
Ook zij vergaan als wij spontaan  
Ophouden daarom staat bovenaan  
Dat wij altijd, eeuwig, verder gaan

*Klotho*

Daar heb ik dus even schijt aan  
Ik ga roken denk ik

*Lachesis*

Rook jij?

*Atropos*

Sinds wanneer?

*Klotho*

Nu ik daar behoefte aan heb  
Zo met m'n lippen een beetje open  
En een sigaret erin  
Dat je tussen mijn uitgeveegde lippenstift m'n tanden bruin kan zien worden  
Heb ik al gezegd dat ik uitgeveegde lippenstift heb?  
Dat heb ik nu  
Van die lelijke vale roze  
Ik wil een nieuwe panty  
Om gaten in te trekken  
Dat het net lijkt alsof ik wild leef  
Maar wel met vlekkeloze benen  
Ik heb hele goede benen  
Van die lange bleke benen  
Met een sigaar ertussen  
Een gebruinde sigaar  
Hij heeft iets te veel gel in zijn haar  
Van die witte klontjes  
En een hele stomme naam  
Zoals, Paul, ofzo...

*Lachesis*

Genoeg van al dat puberen  
Laten we als altijd doorwerken

Klotho: geboren als zo velen  
Lachesis: geleefd als geen ander  
Atropos: gestorven als een mens

Klotho: uit haat verwekt  
Lachesis: uit liefde gehouden  
Atropos: uiteindelijk dood

Klotho: geboren als laatste  
Lachesis: vergeten als eerste  
Atropos: van een brug

Klotho: geboren op een eiland  
Lachesis: vredig levend, ademend, bestaan  
Atropos: met miljoenen weggevaagd

*Klo (tegen niemand in het bijzonder, of het publiek)*

Ik ben benieuwd hoe je van een draad een leven maakt  
Kan je teren op aangeboren kwaliteiten?  
Ik spin, de mens wordt geboren, naakt  
Huilend spartelend,  
Niet klaar voor de realiteit en  
Weet het dan al wat het gaat worden?  
Herinner jij je geboorte nog?  
Weet jij nog hoe het is om buiten te spelen?  
Speelde je tikkertje, verstoppertje?  
Hoe voelt een eerste liefde?  
En om die te verliezen?  
Hoe voelt het om iemand te verliezen?  
En door te gaan...  
Herinner jij je eerste keer nog?  
Was het fijn geweldig eng?  
Deed het pijn?  
Wat is leven voor jou?  
In één zin?  
In één woord?  
Verlies ik mijn geheugen als ik op aarde kom?  
Begin ik als baby, ben ik daarvoor te porren?  
Op knieën, te voet, tot de ruggengraat kromt  
Kan ik dan zeggen dat ik meer ben geworden?  
Dan een spinster?  
Ik denk het wel.  
Een leven maken  
Maar dan zelf

K: vlees, bloed, een beetje stout, voornamelijk goed

L: keuzes, vaak de verkeerde, genoeg tijd om ervan te leren  
A: op late leeftijd aan een erfelijke ziekte

K: geboren bij een donderslag  
L: spannender wordt het niet  
A: zelfs de dood is haar saai

K: geboren in het ziekenhuis  
Geboren maar dan lekker thuis  
Geboren onder een volle maan  
Geboren in een kasteel  
In een paleis  
In een burcht  
In een twee-onder-een-kapwoning  
In een flat  
In een flat  
In een flat  
In bad  
Met liefde te over  
Zonder ouders  
Duizenden en duizenden gewoon lekker normaal  
Stoornisje hier  
Stoornisje daar  
En hier nog zo'n honderdduizend jaar  
Zo  
Godverredomme  
Kunnen jullie vooruit  
Ik probeer een mens te worden  
Bloemen van je moeder  
Ben er even tussenuit

Tro: wat doe je?

Sis: Wat doe je?

*(klotho ploft neer)*

*Atropos*

Zeg jongedame!  
Zo gaat dat niet hoor-

*Lachesis*

Nou, Atropos!  
Laat haar toch even ontlasten  
Werken wij lekker verder  
Kan zij even dromen  
Zijn onder de mensen  
Of als de mensen  
Maar dan net  
Niet

*Klotho*

Weg hier, dat wil ik, weg  
Weg van deze sleur, weg  
Weg van dit gezeur, weg  
Weg van dit gezever

*Atropos*

Sis ken jij je plek wel?  
lief dat je het opneemt  
voor ons zusje, het kind  
maar denk jij dat zij echt

Eindelijk echt leven  
Met rook in mn longen  
En rum op mn lever  
Een einde, een doel  
Met pijn om te voelen  
Iets anders dan spinnen  
Want alles is mogelijk

kan leven, als een mens  
het is kul jongedame  
leven, doe niet zo gek  
oneindig, is ons doel  
onze functie, spinnen  
meten en dan knippen  
dat kunnen wij, dat is ons werk

*Lachesis*

Of ik mijn plek ken?

*Atropos*

De tijd die blijft tikken  
Dus meet maar wat levens uit  
Dan knip ik ze weer af

*Lachesis*

Je hoeft mij niet uit te leggen

*Atropos*

Wat?

*Lachesis*

Hoe ik mijn werk moet doen  
Ik doe dit altijd al

*Atropos*

Klinkt bijna als straf

S: te kort om bij stil te staan  
A: gestikt in de moedermelk  
S: heel lang maar met niks gevuld  
A: stekker uit stopcontact  
S: zestig jaar liefde, tachtig getrouwd  
A: gestorven aan een afgebrokkeld hart  
S: Naïviteit maar welwillendheid  
A: en wat denk je? Vermoord.  
S: vijf en zeventig  
A: hartinfarct  
S: twee en tachtig  
A: hersenbloeding  
S: bouwvakker  
A: uit een boom gevallen  
S: geliefde docent  
A: ach, doe maar kanker

*Atropos*

Trouwens Lachesis, lief van je hoor  
Dat je tussen klo en mij inkomt  
Als het uit de hand loopt tussen ons  
Maar daar heb ik jou niet voor nodig

Ik kan dat prima zelf

*Lachesis*

Wat kan je zelf?

*Atropos*

De kalmte bewaren, de vrede behouden

De baas zijn, ik ben ten slotte de oudste

*Lachesis*

Ik volg je niet helemaal ben ik bang

*Atropos*

Luister dan goed

Wees gerust

Duurt niet lang

*Lachesis*

Moet dat nu?

Ik heb nog werk en 't moet af

*Atropos*

Hoezo, jij meet toch alleen maar?

Van geboorte tot graf

Het is dan wel werk maar zeker niet zwaar

Heel even meten en dan alweer klaar

*Lachesis*

Sorry tro maar mag ik even onderbreken

Denk jij echt dat ik niet meer doe dan meten?

Hoe lang kennen wij elkaar, ja precies, altijd al

Normaal slik ik alles maar niet dit

Wist jij dat ik

Voor ieder mens

Het lot bepaal?

Niet alleen de belangrijke

Nee, allemaal

Miljoenen, biljoenen

Leg ik op hun pad

Over bergen, door dalen

Elke stad, ieder gat

En ik leef met ze mee

Elke traan

Elke lach

*(stilte)*

En daar waar ik zeg dat mag

Knip jij ze alleen maar af

*Atropos*

En jij denkt dat ik daar naar luister

Kom eens hier dan fluister ik iets in je oor



Dat jij weet en meet hoe lang de mens te leven heeft  
Dat geloof ik wel hoor  
Maar als ik niet knip  
Hoe weet jij dan waar het stopt?  
Blijft de mens voor eeuwig leven  
Kan je ophouden met al dat meten  
Zie, jij bent afhankelijk van mij  
Sis, jij was aanvankelijk als mij  
Nu ben je vergankelijk als zij  
Wees weer aanhankelijk, als jij

*Klotho*

Wat is er vergankelijk aan mij?

*Atropos*

Och ben jij er ook weer bij?

*Klotho*

Ja, ik heb alles gedaan  
En nog een eeuwigheid over  
Niet echt gedaan natuurlijk  
Maar wel nagedacht over  
Ik kwam tot de conclusie  
Dat als ik altijd heb  
Waarom nu dan beginnen  
En waaraan?  
Ik heb toch wel tijd zat

*(stilte)*

Maar vertel

Wat is er vergankelijk aan mij?

*Atropos*

De geboorte die is zo vergeten  
Geruild voor eerste stapjes en buiten spelen  
Voor de moeder misschien traumatisch  
Voor de vader een klein wonder  
Behalve als de man blijft kijken  
Dan gaat dat andersom  
Relatief tot het leven  
Is de geboorte zo voorbij

*Klotho*

Wat heeft dit te maken met mij?

*Atropos*

Jij bent de geboorte

*Klotho*

En alles wat de mens dan is  
Of wat ze kunnen zijn  
Geboorte is nog geen betekenis

Lachesis, Wat vind jij?

*Lachesis*

Wij hebben een belangrijke taak te volbrengen  
Zonder balans is er een kans dat het leven verlengt  
Of verkort, te vroeg opgeschort, te laat geboren  
Iedere minuut te veel is bij een ander verloren

*Klotho*

Wat is je punt?

*Lachesis*

Nou, moet je horen  
Het leven eindigt aan het eind  
En begint van voren  
En ik snap, dat je je verveelt, *meid*  
En het is ook niet dat ik je dat verwijt  
Ik kan in het meten ook niet altijd mijn ei kwijt  
Het maken van de tijd is onze verantwoordelijkheid  
Dus, zolang de mensen tijd opeisen  
Werken wij door  
Secuur, precies  
Vlijtig.

*Klotho*

Lachesis

Luister eens

Ik weet dat ik nooit aan het lot zal ontkomen  
Dat zijn wij namelijk, ik ben niet de sloomste  
Maar een dame mag dromen, al heeft het geen zin  
Het is daarom dat ik de draad wat dikker spin  
Het is evenveel tijd, met net iets meer erin  
Eerst deed ik het alleen aan het begin  
Daarom voelen de eerste jaren wat langer  
Met grotere liefdes, als bang, dan wat banger  
Het doet me goed om een kind te zien bloeien  
Soms huilend, hard met gevoelens te stoeien  
Het eerste kwartaal, dat lijkt onvermoeibaar  
En wees eerlijk Lachesis  
Gun jij het ze niet?

*Lachesis*

Het gaat niet om gunnen  
Maar om wat wij kunnen  
En spelen met tijd  
Hooft daar niet bij

*Klotho*

Doe ik niet alleen!  
Tro doet het ook!  
Soms maakt ze mensen!

lets te laat dood!

*Atropos*

Wat flik je me nu!?

*Lachesis*

Waarom zou je dat doen!?

*Atropos*

Laatste woorden

Soms nog een zoen

Hoe lang de mens ook heeft

Het lijkt altijd te kort

Meestal durven ze op het laatst pas te zeggen

Waar ze zich jaren niet bij neer kunnen leggen

En dan lijkt het mij persoonlijk te gortig

Dat het net voor de inlossing afgekapd wordt

*(stilte)*

*Lachesis (tegen niemand)*

Alles is uit balans

Hier te veel

Daar te weinig

Geef me een kans

Om het goed te doen

Goed te maken

Ik kan dit zelf

Oplossen

Beginnen

Afmaken

Ik heb ze niet nodig die twee

Venijnige teven

De een wil doodmaken

De ander wil leven

Ervaren. Eindigheid

Ik denk niet eens per se dood

Maar iemand die ervaart als zij

Klotho kleine schikgodin

Jij bent als atropos

Boos en kil

Afstandelijk

Gesloten bovendien

Alsof je niet durft uit te treden

Daarin ben je een beetje als ik

Misschien

En atropos ik zeg het al zo vaak

Maar nooit wil je het horen

Al zouden we maar wisselen van taak

Maar nee bij jou gaat alles als tevoren

Nooit eens anders

Nooit eens vrij  
Volgens jou hoort het er allemaal bij  
Altijd oordelen nooit een vraag  
Hoe houden we dat vol  
Voor een eeuwigheid  
Ik houd dat niet vol  
Niet altijd  
En jullie zien niet hoe ik me verbijt  
Jullie zien niet dat ik, toch echt, het  
Belangrijkste ben echt, echt!  
Als ik niet meet weet jij niet waar te knippen  
Als ik niet meet maak jij alleen te veel  
Als ik niet meet stopt de tijd met tikken  
Als ik niet meet stopt de mens met bestaan  
Dan is er enkel leven en dood  
Zonder doel, richting om te gaan  
Geen tijd om het in te delen  
Geen besef van begin of eind  
Alleen maar chaos  
Naar het schijnt  
Zullen we dat een keer proberen?  
Leven meten zonder mij  
Als jullie jezelf zo belangrijk vinden  
Neem ik even lekker vrij  
Maak jij de tijd maar  
Jij er een eind aan  
Enig idee  
Hoe veel jaar er  
In een leven vergaan?

*[Lachesis de kring uit. Idee: lachesis loopt rond de kring en zodra ze achter iemand staat zegt ze willekeurig "te kort" of "te lang"... na even in stilte gelopen te hebben]*

*Klotho*  
Shit

*Atropos*  
Shit

*Klotho*  
Waar te beginnen?

*Atropos*  
Ergens in het midden?

*Klotho*  
Dat lijkt me ongepast  
Het begin is het begin  
Wacht dan pak ik dit stuk vast  
En zet jij daar de schaar erin

*Lachesis*  
Te kort

*Atropos*

Fuck

Ik wil alleen bewijzen

Dat ik niet zoals de mens denkt

Als dood alleen maar kwaad verricht

Ze ook naar het paradijs breng

*Klotho*

Kan jij meten en knippen tegelijk?

*Atropos*

Nee, het ophangen is een essentiële stap zo blijkt

Wat als ik eerst het meten doe?

Kom spin door

Dan meet ik er een stel

Hang ze op

Dood gaan ze later wel

Dat hoeft niet meteen

*Lachesis*

Te lang

*Klotho*

Waar spin ik het begin erin?

Als ik niet weet waar het ophoudt?

*Lachesis*

Te kort

*Atropos*

Hoe vul ik een leven in?

Liefde, haat, een beetje stout?

En waar plaats ik de mid-life crisis

Als ik niet weet waar het einde is?

*Lachesis*

Te kort

*Klotho*

Als er even niemand doodgaat

Waar laat ik de baby's dan?

Is er genoeg plek op aarde?

*Atropos*

Maak daar dan een wetenschapper van

*Lachesis*

Te kort

*Klotho*

Met welk doel? groeien duurt te lang

Alsof ze in een jaar op een

Andere planeet zitten

Laat mij maar meten

*Lachesis*

Te lang

*Atropos*

Terwijl je spint?

*Klotho*

Ik ben de mens ten

Minste goed gezind

Daarbij, er is een overschot

Doen we er eerst een paar heel kort

*Lachesis*

Zien we daarna wel verder atropos

Te kort, te kort, te kort

*Atropos*

Ik ben helemaal van m'n à propos  
Wacht ik knip er eerst nog eentje af  
En dan weer meten, bloemen van je moeder!

*Klotho*

Wat?

*Atropos*

Bloemen van je moeder!  
Alles gaat even fout  
Ik zie het niet meer zitten  
Als er niemand doodgaat  
Wat betekenen ik dan?  
Ik ben de dood en niemand sterft  
Besta ik dan nog door?

*Klotho*

Atropos focus  
Hier hebben we geen tijd voor  
Nee eigenlijk  
Waar maak ik me druk om?  
Ik heb nu wat ik wil  
De mens is onsterfelijk

*Atropos*

Niet zodra ik knip

*Klotho*

Dan knip je niet  
Wat maakt het uit?  
Er zijn zo genoeg mensen  
Niemand meer erbij  
Niemand meer de pijp uit

*Atropos*

Maar wel steeds grijzer

*Klotho*

Loopt de tijd door?  
Als er geen einde  
Dichterbij komt?

*(stilte, de tijd staat stil)*

*Atropos*

Hoor jij iets?

*Klotho*

Geen tikken van tijd

*Atropos*

Geen huilen van mens

*Klotho*

Niets

*(stilte)*

Hebben we de wereld laten vergaan?

*Atropos*

Nee dat zou ik merken

Ik ben de dood dus ook

Die van het universum

*(stilte)*

Heb jij nu wat je wil ja?

Nu alles eeuwig als jij bestaat?

*Klotho*

Ik denk het wel

Ja

Al zeg ik zelf, dat moet

Een eeuwig bestaan

Was niet waar ik op doelde

Ik wilde zijn als mens

Niet andersom

En als er inderdaad geen einde komt

Wel nog een begin dan?

*Atropos*

Sta ik er alleen voor?

Mag ik alles zelf bepalen?

Atropos werk eens door

Er is nog heel wat in te halen

Hier spin ik de tijd

Daar hangt het te leven

Straks knip ik het af

Wees gerust, je hebt nog even

Hier spin ik de tijd

Daar hangt het te leven

Ik kan er helemaal niet bij

Wacht, wacht, wacht nou even

Ik wil controle

Ik heb controle

Ik heb eindelijk wat ik wil

Hier, wordt de mens geboren

Komt erachter waar ze horen

En dan nog in de kiem te smoren?

Nee eerst meer tijd

Om te verdelen

Waar kan ik het kwijt  
Nee wacht nou even  
Hier een draad  
Naar daar een draad  
Samen?  
Uit elkaar gedreven?  
Wacht wacht wacht  
Nee wacht nou even  
Lachesis help  
Luister je even?  
Ik heb je nodig  
Zus, evenbeeld  
Ik heb mezelf te groot ingebeeld  
Ik kan niet alles  
Alleen  
Lachesis?  
Help  
*(stilte)*  
Klotho, jongste zus  
Dit is niet wat jij wilde  
Klotho ik ben ongerust  
Dat dit is wat jij wilde  
Klotho ik kan dit niet aan  
iets maken en verdelgen  
Lachesis  
Het is als je voorspelde  
Ik kan niet zonder jou of klo  
Is dit nog te herstellen?

*(stilte, sis terug de kring in)*

*Lachesis*  
Klotho sta op  
Dit is toch niet om aan te zien  
Klotho sta op ik tel tot tien. Één!

*Klotho*  
Wat is het nut?

*Lachesis*  
Twee!

*Klotho*  
Laat me met rust

*Lachesis*  
Drie!

*Klotho*  
Ik heb geen zin

*Lachesis*  
Nee, te lang



*Lachesis*

Dan maak je die maar  
Kom klo sta op en spin  
Dan pakt tro haar schaar  
Je hebt zelf ervaren  
Hoe doelloos het leven is  
Zonder einde in zicht

*Klotho*

De mens gaat hun tijd alleen maar verspillen  
Nu ze niet doodgaan maakt dat niet uit  
Als er niets doodgaat hoeft er niets bij  
Ofwel ik kan stoppen met spinnen

*Lachesis*

Gun jij het ze niet?

*Atropos*

Waarom ben je teruggekomen?

*Lachesis*

Waarom? Ik kon het niet langer aanzien  
Jullie hebben mij nodig, aangezien  
Zonder mij de mens vergeten wordt  
Dat is onze functie, dat is onze taak  
Het gaat niet om of wij droevig zijn  
Of om of wij ons vermaken  
Productie op de eerste plaats  
Vrolijkheid is bijzaak  
Daarbij, wees eerlijk  
Is het niet heerlijk  
Om te weten dat de mens  
Zonder besef van jou of mij  
Vanzelf opzoek gaat naar de blijdschap  
Kunnen wij daar niet van leren?  
In ons werk iets nieuws proberen  
In de geboorte de mogelijkheden zien?  
In de dood een troost misschien?  
En er heilig op vertrouwen  
Dat de mens zelf ook wel weet  
Dat het niet om kwantitijd gaat  
Maar om hoe de mens deze besteed

*Klotho*

Ik wil de mens zo graag iets meegeven  
Als, "schiet eens op" of "je hebt de tijd"  
Ik wil ze voorbereiden op het leven  
Maar dat is denk ik niet aan mij

*Atropos*

Ik wil de mens heel graag eens vragen

Hoe ze zelf dood zouden willen gaan  
Of ze al hun dromen bereikt hebben  
Of ze het nog een keer willen proberen  
(*stilte*) En waarom niet dan?

*Lachesis*

Van een afstand kunnen we jullie bekijken  
Wij zetten jullie op aarde, zwak of sterk  
En als jullie zelf je tijd invullen  
Gaan wij weer aan het werk

(*de schikgodinnen hervatten langzaam hun werk, de tijd begint voorzichtig te tikken*)

*Klotho*

Er is een begin dat ik spin  
Ik stop mijn liefde in jou  
Ik spin met zorg en precisie  
Stuur jou met hoop en een visie  
De wereld in, waar jij  
Ontwikkelt, afwikkelt

*Lachesis*

Ik meet jouw draad  
Van daad tot daad  
Bepaal hoe veel tijd jij krijgt  
Leer jouw vreugde kennen  
Liefde, een gebroken hart  
En ook de kleine momenten

*Atropos*

Ik knip, ik snip, ik bepaal  
Hoe hard jouw hart klopt  
Voor de laatste keer  
Leg je moede hoofd maar neer  
En laat me je omarmen  
Zelfs al is het leven koud  
De dood zal je verwarmen

K: ik ben niet alleen en ook niet eenzaam  
L: als ik in mijn zussen een moeder zie  
A: niet slechts een moeder een dochter misschien  
L: als zij ook mij dan pas wederzijds zorgzaam  
A: samen gaan wij onder gedeeld beleid  
K: verder met knippen, meten en spinnen  
L: de tijd staat stil dus laat ons beginnen  
A: verantwoordelijk tot in eeuwigheid  
K: roze wangetjes en blonde haren  
L: meer dan genoeg tijd, tien jaar, nee tachtig  
A: tachtig, dan verdronken bij het varen  
K: donkere huid, en krullen zo prachtig  
L: kies zelf maar hoe de tijd te ervaren

A: knip, dood, sorry dat was kinderachtig  
K: deze maak ik vergankelijk als ik  
L: met strenge maar liefdevolle ouders  
A: te veel liefde, zodat ze erin stikt  
K: deze maak ik zorgzaam, een doordouwer  
L: overzicht op alles, een goedmaker  
A: sterft voldaan, wat dat betreft geslaagd  
K: achtergelaten bij de nachtwaker  
L: groeit op als wees door politie belaagd  
A: toch op het eind naast zussen begraven  
K: geboren in nood op zoek naar geluk  
L: een heel brave man, vrouw nog wat braver  
A: sterf op de plek waar je wil als het lukt